



Zicht op Israël

# NieuwsBRIEF

JULI | 2024

Geachte contactpersoon,  
U heeft de nieuwsbrief van  
Commissie Israël weer in handen.  
We praten u graag bij.

## Samenstelling commissie

**Ds. R. van de Kamp heeft aangegeven om te stoppen met de commissie Israël. Tijdens de vergadering van 25 april jl. is ds. K.J. Kaptein bereid gevonden om voorzitter te worden.**

Gelukkig is de vacature van ds. Van de Kamp vervuld. Na de zomer hoopt ds. M. Klaassen zitting te nemen binnen onze commissie. We zijn hier heel blij mee!



## Afscheid

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van komen is gegaan en de tijd van gaan gekomen. Afgelopen februari was ik aftredend en herkiesbaar. Officieel mocht ik nog een periode van vijf jaar doorgaan. Maar het leek mij een goed moment om vers en jong bloed toe te voegen aan de Commissie Israël. In 2012 hebben ds. Kaptein en ik als afgevaardigden naar de synode aan de generale synode aandacht gevraagd voor Israël. Er was zending en evangelisatie, maar er werd niets gedaan voor Israël, hoewel onze kerkorde dit als eerste noemt. Wij kregen toen de opdracht een werkgroep samen te stellen om een orgaan van bijstand, zoals dat kerkordelijk heet, voor te bereiden. In 2014 heeft de synode ingestemd met de oprichting van de Commissie Israël. Er was echter niets, geen contacten, geen gedeelde visie en geen geld. Vanaf het begin hebben wij ervaren, hoe de Heere het werk voor en Israël heeft gezegend. Dat heeft Hij ook beloofd: *'... wel moeten zij varen, die u beminnen.'* (Ps. 122: 6b) Vanaf het begin is een koers ingezet om voor het volk Israël tot een getuigenis te zijn, zodat zij de liefde van Christus, Die ons dringt, mogen ervaren. Hiervoor zijn in de loop van de ja-

ren mooie projecten uitgevoerd. Ook ben ik dankbaar dat wij een Noodfonds mochten inrichten voor de nood die ontstaan is doordat Hamas Israël in een oorlogssituatie heeft gebracht. Het werk wat wij als kerk doen voor Israël, kan niet zonder de steun uit de plaatselijke gemeenten. Daarom ben ik heel blij dat het netwerk van contactpersonen steeds meer uitbreidt en dat er allerlei plaatselijke initiatieven ontstaan. Zonder onze contactpersonen is het onmogelijk om onze roeping ten aanzien van Israël invulling te geven. Vanaf deze plaats wil ik u dan ook hartelijk danken voor uw inzet!

Het werk voor en in Israël heeft mij gevormd. Ik mocht hoe langer hoe meer gaan zien hoe getrouw de Heere is aan Zijn Woord. Hij is tot op de dag van vandaag getrouw aan Zijn volk, ondanks de ontrouw van dit volk. Als Hij toch niet getrouw was aan Zijn volk, wat hadden wij dan moeten beginnen?

Hoewel het moment van afscheid is aangebroken, houd ik de liefde voor Israël en kan het niet nalaten om het werk van de commissie Israël nauwlettend te volgen. Ik mag gelukkig nog een poosje aanblijven

als adviseur. De voorzittershamer, die ik van het begin af gehanteerd heb, mag ik nu echter vol vertrouwen overgeven aan ds. Kaptein. Telkens weer ervaar ik de liefde van alle commissieleden voor Israël, dat ons heeft samengebonden en gezamenlijk de schouders heeft doen zetten onder het vele werk.

Afscheid nemen doet ook pijn, het is loslaten. Maar ik mag dit doen in de volle overtuiging dat de Heere niet loslaat en Hij Zijn raad volvoert. Hij laat Zijn volk Israël niet los. Een tekst die mij de laatste tijd heeft bemoedigd, wil ik u dan ook graag meegeven en opdat u allen daardoor aangespoord en bemoedigd wordt. *'En wie is, gelijk Uw volk, gelijk Israël, een enig volk op aarde, hetwelk God is heengegaan Zich tot een volk te verlossen, en om Zich een Naam te zetten, en om voor ulieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan Uw land, voor het aangezicht Uws volks, dat Gij U uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. En Gij hebt Uw volk Israël U bevestigd, U tot een volk, tot in eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun tot een God geworden.'* (2 Sam. 7: 23, 24)

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

## Even voorstellen



Ik denk dat veel lezers wel weten dat ik als predikantdegemeentevanIjsselmuident-Grafhorst mag dienen. Voordat we in de zomer van 2021 verhuisden naar Ijsselmuident hebben we de gemeente van 's Grevelduin-Vrijhoeve Capelle, Lunteren, Middelharnis-Sommelsdijk en Ridderkerk mogen dienen. Van de Heere hebben wij tien kinderen gekregen. Zeven zijn er uitgevlogen en zij wonen zo ongeveer ver-

spreid over het hele land. We breken ook uit in menigte, want we mogen inmiddels uitzien naar de geboorte van ons twaalfde kleinkind. Een enorm voorrecht is het, maar daarmee rust er ook een grote verantwoordelijkheid op onze schouders als ouders en grootouders.

Het is een uitdaging om een bevlogen voorzitter als 'rabbi' Van de Kamp op te volgen, maar onze hulp is van de Heere, en Hij zal niet beschamen wanneer wij het van Hem alleen verwachten. We zijn onze oud-voorzitter ontzettend dankbaar voor de manier waarop hij tien jaar lang leiding mocht geven aan de commissie. Altijd weer merkten we aan hem hoe bijzonder het is als wij ons bezig mogen houden met Israël, het volk van Gods verbond! Zullen wij niet liefhebben dat volk, waarvan God gezegd heeft: het is Mijn

oogappel? Zullen wij niet liefhebben het volk waaruit onze Zaligmaker geboren is en het volk waarvoor zulke heerlijke beloften in Gods Woord opgetekend staan?

Het is ons verlangen om als Commissie Israël de liefde voor Israël en het Joodse volk aan te wakkeren. Als er liefde mag zijn, dan wordt dat in de eerste plaats zichtbaar in de binnenkamer. Bidden voor de vrede van Jeruzalem is een belangrijke opdracht voor ons als kerk en vooral met het oog op de tijd waarin we leven is het hard nodig. Het antisemitisme leeft sterk op en de Israëlhaat is groot. Ons diepste verlangen is dat de ogen van het Joodse volk open zullen gaan voor de heerlijkheid van de Koning der Joden, zodat ze ook in die ene Naam vergeving van zonden zullen zoeken en vinden. Bidt u mee?

*Shalom, ds. K.J. Kaptein*



## Nieuwe projecten

Alle aandacht en zorg gaat uit naar de projecten voor de noodhulp. Ook is het momenteel niet mogelijk om Israël te bezoeken. Daarom is het ook lastig om goede afspraken te maken met Messiasbelijdende gemeenten in het Noorden van Israël. Zodra hier meer over bekend is, worden jullie geïnformeerd! Want het plan om projecten in het Noorden te ondersteunen blijft een van onze speerpunten.

## Noodhulp- en rampenfonds

**We zijn verheugd met de hoge opbrengst van de collecte die we samen met de Diaconale Generale Commissie hebben gehouden. We steunen momenteel tien projecten. De nood blijft hoog, dus uw bijdrage blijft hard nodig!**

1. Ziekenhuizen BeerSheva en Ashkelon
2. Noodhulp vanuit Dimona (bouw gaarkeuken, voedselpakketten mét Bijbeltjes voor militairen)
3. Kinderprogramma (traumaverwerking)
4. Yad Mordechi (kledingsprogramma voor evacuées)
5. Ebenezer Home (bouw van extra safe rooms voor de bewoners die op leeftijd zijn en niet binnen een aantal seconden in een schuilkelder kunnen zijn)
6. Kibboets Afik (ondersteuning opvang evacuées)
7. Kinderen uit Mariapoel (traumaverwerking en praktische hulp)
8. Kirjat Sjmona (bouw van een gaarkeuken)
9. Hadassa Hospital (bouw familiekamers)
10. Kinderproject via Joods Nationaal Fonds (traumaverwerking)

De kerk in Kirjath Shmona is op 25 mei jl. geraakt door een raket en verwoest. We zijn met andere organisaties aan het overleggen hoe we de kerk en de gaarkeuken zo snel mogelijk kunnen herbouwen.

## Hulp in Israël

**Doordat veel mensen nu dienen in het leger en de buitenlandse werknemers Israël hebben verlaten, is het goed merkbaar dat er in de landbouw handen te kort zijn. Er zijn wereldwijd mensen bereid om, voor een korte of langere tijd, letterlijk hun handen uit de mouwen te steken en zo de boeren te helpen met de oogst. Commissielid Lenard Prins en zijn vrouw Corine zijn in maart in Israël geweest in het kader van het project "Handen uit de Mouwen:**

"Veel malen hebben wij Israël bezocht in goede tijden. Toen we hoorden dat de oogst nauwelijks kon worden binnengehaald vanwege een tekort aan arbeidskrachten hebben we ons opgegeven voor dit project. Met een groep van 35 leden zijn we afgereisd naar Israël. Een erg gemotiveerde groep van Zeeland tot Groningen en van allerlei kerkelijke achtergronden, met een gemeenschappelijk liefde: Israël.

De oogst vond plaats in het zuiden van Israël, dicht langs de Gazastrook, maar we verbleven om veiligheidsredenen 's nachts in Jeruzalem in een eenvoudig hotel, dat voor de rest gevuld was met gezinnen die geëvacueerd waren uit het noorden en het zuiden. Het hotel lag aan de Ben Yahuda, het echte stadscentrum. Als we in de vroege ochtend naar de bus liepen of in de avond terug kwamen werden we vaak aangesproken, omdat ze wel zagen dat we geen toeristen waren in onze werkkloffie. In het hotel werden we behandeld als eregasten. De aanwezige evacuees zochten echt contact en nodigden ons nogal eens uit om de avond met hen door te brengen. Overigens was het een bijzonder gezicht, de hotelgangen vol met kinderspeelgoed, wasrekken en andere huishoudelijke artikelen die niet pasten in de hotelkamer, waar sommige gezinnen met 4-5 personen verbleven.



De eerste dagen hebben we sinaasappels geoogst. Deze plantage lag slechts 2,5 km vanaf de grens met Gaza en we hoorden dagelijks de enorme dreunen van de bombardementen en raketbeschietingen.

Naast onze plantage stond een Iron Dome opgesteld, om eventuele raketten uit Gaza uit de lucht te halen. Deze hebben we in werking gehoord. We waren voorbereid op eventuele aanvallen en geleerd hoe je een veilig heen kon zoeken, maar toen de Iron Dome afging gaf dat een ongelooflijke dreun en voelde je de grond schudden.



De boeren waar we de sinaasappels voor geplukt hebben waren enorm dankbaar, maar ook verrast toen ze hoorden dat we allemaal christenen waren.

In een paar dagen hebben we ruim 20.000 kg aan sinaasappels geplukt. De dag na de sinaasappeloogst hebben we mandarijnen geknipt. Met een speciaal schaar-

tje moesten de mandarijnen net boven de kruin worden afgeknipt. Eerlijk gezegd was dat niet helemaal ons ding, we maken graag meters.

De laatste dag hebben we 12.000 voedselpakketten voor soldaten ingepakt op een legerbasis bij Tel Aviv. Ook daar werden we warm ontvangen. De commandant was in Nederland geboren en was trots op wat we die dag hadden gedaan. Bijzonder was dat, naast dankbaarheid, telkens de waaromvraag kwam. Mooie gesprekken waar je open kon delen over de liefde voor Israël en de God van Israël."



## Israëlzondag

DV zondag 6 oktober is de Israëlzondag. Wilt u voor uw gemeente flyers of de brochure bestellen? Dat kan! Stuur een mail naar [israel@hkh.nl](mailto:israel@hkh.nl)

Alle predikanten ontvangen een preek-schets n.a.v. een tekstgedeelte uit het Bijbelboek Esther. Het thema van deze schets staat in het teken van antisemitisme.

Uiteraard ontvangt u begin september deze preek-schets ook. Attendeer uw voorganger hierop.

## Dimona

Op maandag 8 april hebben Albert en Esther een onderscheiding gekregen voor hun werk in Dimona met name onder de militairen in deze periode. Zij ontvingen de onderscheiding van de burgermeester.



Op 11 april verscheen in het RD een prachtig artikel over Albert en Esther. Hier na te lezen: <https://www.rd.nl/artikel/1059659-bon-en-bijbelboek-voor-israelische-militair>

In Zodk van 2 mei stond een artikel van hun hand over alle werkzaamheden, belevenissen en bijzondere gebeurtenissen die zij na 7 oktober jl. hebben beleefd. Een kopie van dit artikel ontvangt u bij deze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het werk van familie Knoester? Abonneer u op de nieuwsbrief! Volg Albert en Esther (mailchi.mp)

Albert en Esther zijn momenteel in Nederland. Wij hopen hen D.V. 11 juli te ontmoeten.

Er is veel contact via de mail en telefoon, maar het is fijn om hen te spreken. Ze hebben een zwaar en druk jaar achter de rug!

We hopen op een bemoedigende ontmoeting; zowel voor ons als voor hen!



## Israëlproducten

Onze contactpersoon uit de gemeente Ridderkerk maakte op de contactavond kennis met de verkoopkraam uit Lunteren. Voor de voorjaarsmarkt in Ridderkerk op 8 juni jl heeft de kraam de reis van Lunteren naar Ridderkerk gemaakt. Niet voor niets; er is nl voor € 448,00 verkocht!

Wilt u op een gemeente- of actiedag ook Israëlproducten verkopen? Misschien past het in de agenda van onze verkopers. Neem voor meer informatie contact op met: Olga Klok (Leerbroek) 06-47042877/ fam.klok@kliksafe.nl  
Erik van Heteren (Putten) 06-22182931/ dpvanheteren@solcon.nl  
Erik van Malestein (Lunteren) 06-21403462 / mvanmalestijn@solcon.nl  
Zelf interesse om deze mooie producten te verkopen?  
Neem contact op met Gertine (israel@hhk.nl)!



## PROMOTIE

Tijdens de gemeentedag in Opheusden bemensten de plaatselijke contactpersonen een kraam.

Als commissie Israël beraden we ons op promotie- en verkoopartikelen. We houden u op de hoogte.

Berichten vanuit deze nieuwsbrief kunt u overnemen voor de plaatselijke kerkbode. Heeft u zelf een mooi bericht dat u wilt delen; mail ons!

Wensen we u tot slot een fijne zomerperiode toe!

*Een hartelijke groet, Commissie Israël*

## Antisemitisme

**Wij maken ons ernstig zorgen om het toenemende antisemitisme in ons land. De beelden van alle demonstraties zijn afschuwelijk.**

Ook jullie maken daar zich daar grote zorgen om. We ontvangen er regelmatig vragen over. Commissie Israël heeft dit besproken en we gaan het volgende doen:

Er wordt een brief gestuurd naar het zojuist aangetreden kabinet.

CI werkt een antisemitismeverklaring uit en wil deze verspreiden bij de plaatselijke overheden. Dit gaan we doen met hulp van de kerkenraden en de contactpersonen. Deze verklaring kunt u begin september verwachten.